

CỬ LÀM THEO

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 11/2013



MẸ MARIA

PHỤ HỘ GIÁO HỮU

CỨ LÀM THEO



NỘI SAN KINH MÂN CÔI
SỐ THÁNG 11/2013



MẸ MARIA
PHÙ HỘ GIÁO HỮU
LƯU HÀNH NỘI BỘ

LỜI NGỎ

Tháng 11 là tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Ai cũng có người thân yêu đã qua đời. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây: Trong suốt tháng 11 này, Giáo Hội mời gọi người tín hữu cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Đó là một nghĩa cử cao đẹp và cũng là cách để nhớ tới công ơn của tổ tiên chúng ta.

Mẹ Maria luôn luôn phù hộ cho các tín hữu. Mẹ là người có thể giá trước Thiên Chúa, chúng ta cậy nhờ Mẹ khẩn cầu cho chúng ta là những người đang sống, nhưng cũng xin Mẹ thương đến các linh hồn tổ tiên của chúng ta.

Dâng thánh lễ là cách tốt nhất để xin Thiên Chúa thương xót, tha thứ cho các linh hồn nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu. Ngoài thánh lễ, Kinh Mân Côi là một lời cầu nguyện mang lại rất nhiều ơn ích, để nhờ đó, các linh hồn được hưởng nhờ công phúc cứu độ của chính Ngôi Lời Thiên Chúa, tức là Chúa Giêsu - trung tâm của Kinh Mân Côi.

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

"Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao" (Mt 5,12).

Như Mẹ: Câu Lời Chúa trên đây là một lời hứa chắc chắn về hạnh phúc thiên đàng cho tất cả những ai sống những "mối phúc". Chúa dạy ta đừng bám víu vào những thú vui của trần gian mau qua chóng hết, nhưng hãy nhắm tới hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời. Chúng ta hãy chiêm ngắm các thánh, xưa các ngài đã khôn ngoan sống những "mối phúc" và ngày nay hưởng hạnh phúc trên quê hương đích thực.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con quyết tâm sống lời Chúa dạy và theo gương các thánh. Xin Chúa giúp chúng con và xin các thánh cầu bầu cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con can đảm sống lời Chúa dạy để chúng con được hạnh phúc và làm cho Thiên Chúa được vui lòng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ai tin vào Người Con, thì được sống muôn đời" (Ga 6,40).

Như Mẹ: Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta một phương cách để có được sự sống đời đời, đó là tin vào Người Con, tức là Chúa Giêsu. Hãy lắng nghe và thực hành những lời Người dạy bảo.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với thân phận yếu đuối của chúng con thì việc "tin" này chẳng dễ dàng tí nào cả. Tin không chỉ trên môi miệng nhưng còn phải thực hành. Đó chính là việc phải luôn biết từ bỏ tất cả, phó thác mọi sự cho quyền năng Chúa và sẵn sàng vác lấy Thập Giá đi theo Chúa Giêsu.

Nhờ Mẹ: Hôm nay chúng con kính nhớ đến các linh hồn. Xin Mẹ cầu bầu cho các linh hồn được hưởngƠn Cứu Độ. Và cho chúng con còn đang sống được vững tin vào Thiên Chúa để cũng sẽ được hưởng nhan thánh Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất" (Lc 19,10).

Như Mẹ: Từ một vị vua quyền năng cao cả, Chúa Giêsu đã chấp nhận mặc lấy xác phàm hèn mọn của loài người. Bài Tin Mừng minh chứng rõ ràng về lòng thương Chúa dành cho nhân loại, nhất là những kẻ thấp hèn và tội lỗi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, thương chúng con xa lánh những anh chị em xem ra không tốt lành, không dễ mến. Xin Chúa tha thứ cho thói "kênh kiêu" của chúng con. Thực ra bản thân chúng con cũng chẳng tốt lành gì. Xin Chúa thương xót chúng con, chúng con cũng là những tội nhân hèn mọn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức được tình yêu của Chúa dành cho chúng con để chúng con cũng luôn biết yêu thương mọi người, nhất là những người hèn mọn tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mào gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù" (Lc 14,13).

Như Mẹ: Trong một đám tiệc, ta thường thấy những khách được mời đa số là những người ăn mặc sang trọng. Thật khó thấy người nghèo, tàn tật hay què quặt ở đó. Thế nhưng, hôm nay Chúa lại muốn chúng ta mời những người có hoàn cảnh đặc biệt dự tiệc. Chúa không phân biệt giàu nghèo, sang hèn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tình yêu của Chúa luôn mở ra với tất cả các mọi người, nhất là những kẻ cùng đinh trong xã hội. Chúa cũng muốn chúng con bác ái theo gương Chúa. Con quyết hướng đến những ai đang cần con giúp đỡ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con có được tấm lòng quảng đại với những người nghèo khổ hơn con, và mau mắn giúp đỡ bao nhiêu có thể.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu...:
'Cho tôi xin kiếu'" (Lc 14,18).*

Như Mẹ: Tại sao khách được mời lại hững hờ với bữa tiệc thịnh soạn và tấm lòng nhân hậu của chủ tiệc đến thế? Hằng ngày, Chúa vẫn mời chúng ta đến dự tiệc Thánh Thể. Chúng ta hãy suy xét: Chúng ta có thái độ như thế nào với tiệc thịnh soạn mà Chúa dọn ra cho chúng ta?

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con chưa ý thức đủ về giá trị bàn tiệc thánh Chúa ban cho chúng con hằng ngày trong Thánh Lễ. Chúng con không những từ chối lãnh nhận mỗi ngày, mà ngay cả trong ngày Chúa Nhật, chúng con cũng tham dự cách bất đắc dĩ và hững hờ.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con hiểu được giá trị cao cả của bàn tiệc thánh. Trên bàn tiệc này, con được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ai không vác Thập Giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được" (Lc 14,33).

Như Mẹ: Điều kiện Chúa Giêsu đã đặt ra cho những người muốn theo Chúa là: phải từ bỏ mình, vác Thập Giá mình mỗi ngày. Chúng ta cảm thấy điều kiện Chúa đưa ra thật khó khăn. Bởi vì chúng ta phải bỏ đi con người ích kỷ nhỏ nhen của mình, phải vượt thắng những tính toán hẹp hòi để dám sống yêu thương bác ái đối với tha nhân như Chúa đã yêu chúng ta.

Với Mẹ: Chúa ơi! Đường lối Chúa luôn đi ngược với những gì chúng con suy nghĩ. Chúng con chỉ tìm lợi cho mình, còn Chúa chỉ lo tìm hạnh phúc cho tha nhân. Chúa là gương mẫu tuyệt vời cho một tình yêu trọn hảo.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết noi gương Chúa Giêsu, can đảm vác Thập Giá đời mình mà đi theo Chúa đến cùng chỉ vì yêu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Trên trời ai nấy sẽ vui mừng
vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,7).*

Như Mẹ: Thiên Chúa vô cùng nhân hậu và từ bi. Chúng ta không thể hiểu thấu tình thương của Ngài. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết thế nào là tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn đi tìm chiên lạc và Ngài thật vui sướng khi đưa được bất cứ con chiên lạc nào trở về đàn.

Với Mẹ: Con rất cảm động khi chiêm ngắm tình yêu cao vời của Chúa. Con quyết tâm không bao giờ xa rời đàn chiên của Chúa. Con cũng khao khát hợp tác với Chúa, để đi tìm những anh chị em hiện chưa thuộc về đàn chiên được hiệp nhất trong đàn chiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cho nhân loại chúng con, nhất là cho những tội nhân, những người chưa đón nhận Tin Mừng được sớm đoàn tụ trong đàn chiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại" (Lc 16,8).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta về tình bác ái đối với mọi người. Có những khi chúng ta đã mượn danh yêu thương để mưu cầu lợi ích cho bản thân mình, và biến người anh em thành công cụ của mình, để mình đạt được một mục đích nào đó.

Với Mẹ: Lạy Chúa, làm thế nào để sống bác ái và yêu thương như Chúa dạy? Nếu chúng con chỉ biết nghĩ đến mình và sống giả tạo thì chúng con chỉ là con cái của thế gian. Lạy Chúa, con muốn là con Chúa và sống điều Chúa dạy bảo.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ! Con chạy đến kêu cầu Mẹ! Xin Mẹ giúp con đi theo ánh sáng Chúa để sống tình yêu thương bác ái đối với mọi anh chị em con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Đừng biến nhà Cha tôi
thành nơi buôn bán” (Ga 2,14).*

Như Mẹ: Con người được sinh ra theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, là đền thờ Thiên Chúa ngự trị. Chúa Giêsu không thể chấp nhận những ngôi đền thờ này lại trở thành nơi buôn bán, nơi cất chứa đủ mọi thứ tội lỗi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người chúng con rất đáng quý chuộng vì chúng con được mang hình ảnh của Chúa. Thế nhưng, vì lo toan nhiều chuyện, chúng con đã để cho tâm hồn chúng con bị bụi bặm như uế. Lạy Chúa, xin Chúa tẩy uế tâm hồn chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con giữ được tâm hồn trong sáng bằng cách năng lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và Thánh Thể để tâm hồn chúng con luôn xứng đáng là Đền Thờ Chúa ngự.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống" (Lc 20,38).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã khẳng định: Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Điều này giúp chúng ta xác tín hơn vào điều mà chúng ta tin. Chúng ta tin có hạnh phúc vĩnh cửu sau cuộc sống này. Niềm tin cho chúng ta sức mạnh để vượt thắng những thử thách và hy vọng vào niềm vui bất tận.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Mỗi người chúng con cũng sẽ được sống với Chúa nếu chúng con dám cùng chết với Chúa Giêsu, Con Chúa, về những tính mê nết xấu của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sống niềm tin trong hy vọng và yêu thương.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết sống niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng là Chúa cả muôn loài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Nếu một ngày bảy lần nó trở lại nói với anh 'tôi hối hận' thì anh cũng phải tha cho nó (Lc 17,4).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để mang ơn Cứu Độ cho toàn nhân loại. Người sẽ dùng chính mạng sống của mình để chuộc con người từ trong tội lỗi và sự chết. Đây chính là đỉnh cao của lòng thương xót Chúa. Chúa luôn sẵn sàng tha thứ tất cả mọi tội phản nghịch của con người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, với sự ích kỷ và kiêu căng của mình, chúng con chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi và do đó thật khó khăn khi chúng con phải tha thứ cho người khác. Lạy Chúa! Chúa không chỉ muốn chúng con tha thứ một lần mà còn phải tha thứ luôn luôn và mãi mãi.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống tha thứ, bao dung như Chúa đã bao dung tha thứ cho chúng con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đầy tớ thôi." (Lc 17,10).

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường qua việc ý thức thân phận nhỏ bé, yếu đuối và giới hạn của mình. Tất cả những gì chúng ta có đều là ơn ban của Chúa và chúng ta đang thi hành trách nhiệm Chúa trao, trong từng ngày sống với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều khi chúng con làm được một điều gì đó thì lại nghĩ đó là do công lao và sự cố gắng của mình. Thái độ kiêu ngạo và tự mãn luôn khiến chúng con quên đi bản chất hèn kém của mình, và dễ đánh mất lòng cậy trông và phó thác vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con học theo gương Mẹ luôn sống khiêm nhường trong những hy sinh nhỏ bé thường ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Đứng dậy đi về đi!

Lòng tin của anh đã cứu chữa anh" (Lc 17,19).

Như Mẹ: Hầu hết các Tin Mừng khi thuật lại việc Chúa Giêsu chữa bệnh thì đều nhấn mạnh đến lòng tin, Chúa Giêsu chẳng đòi hỏi hay bắt người bệnh phải làm gì ghê ghớm cả, Người chỉ muốn họ có lòng tin – tin vào lòng thương xót và quyền năng của Chúa, tin vào tình yêu cứu độ của Người.

Với Mẹ: Chúa ơi! Nếu Chúa hỏi con có tin Chúa không thì con có thể sẵn sàng trả lời "con tin", thế nhưng con lại chẳng thể dễ dàng sống được điều con nói "tin". Lạy Chúa! Xin Chúa thương chữa lành căn bệnh tâm hồn này của con để con dám sống điều con đã tin.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn sống cậy trông và phó thác vào Chúa trước mọi biến cố của cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21).

Như Mẹ: Chúng ta thường tách biệt giữa đời sống tự nhiên và đời sống siêu nhiên. Thực ra, không có sự đối chọi giữa chúng, nhưng kiện toàn cho nhau. Nếu biết nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể sử dụng đời sống tự nhiên để phục vụ đời sống siêu nhiên. Chúng ta ăn uống với ý hướng để có sức khỏe mà phụng sự Chúa, việc ăn uống của chúng ta có giá trị siêu nhiên.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp con biết làm mọi sự để phụng sự Chúa, để thánh hoá bản thân mình, và để mưu ích cho các linh hồn. Như thế, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con biết sử dụng mọi sự với lòng tri ân, để con có thể nói được như lời khuyên của thánh Phaolô: dù ăn, dù uống... tôi làm vì danh Chúa Giêsu Kitô.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ngày Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như thế (Lc 17,29).

Như Mẹ: Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về việc Chúa sẽ đến bất chợt với từng người chúng ta trong ngày sau hết. Thí dụ, một cơn sóng thần, một trận động đất... khi nào chúng xuất hiện?- không biết; và sau đó, ai còn, ai mất?- không biết. Vì thế cần phải chuẩn bị tâm hồn để ra đi trình diện với Chúa bất cứ lúc nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi người chúng con có ngày sinh ra và có ngày sẽ chết. Chúng con không biết mình sẽ chết khi nào, nhưng xin cho chúng con biết chuẩn bị chết trong sự bình an bằng cách sống một đời sống có ý nghĩa và ngay chính.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con tập chết lành bằng cách sống hiền lành và yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Phải cầu nguyện luôn không được nản chí " (Lc 18,1).

Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn cầu nguyện. Trước bất cứ việc gì, Người cũng đều cầu nguyện cùng Chúa Cha. Và chính nhờ cầu nguyện mà Người tìm được sức mạnh và bình an để hoàn thành sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Do đó, Người cũng tha thiết kêu gọi chúng ta phải cầu nguyện luôn không được nản chí.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con chưa cảm thấy nhu cầu phải cầu nguyện một cách đúng nghĩa, nên chúng con ít khi cầu nguyện hoặc cầu nguyện cách hờ hững. Xin cho chúng con biết theo gương Chúa và nghe lời Chúa dạy để tha thiết hơn với đời sống cầu nguyện.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con yêu mến đời sống cầu nguyện và biết cầu nguyện trước từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19).

Như Mẹ: Thế gian ghét Chúa Giêsu, nên cũng ghét môn đệ Chúa Giêsu. Những lời Chúa tiên báo trong đoạn Tin Mừng này thích hợp với mọi thời đại. Điều quan trọng chúng ta cần phải xác tín: Thánh Thần luôn ở với chúng ta, Ngài sẽ dạy chúng ta cách phải làm chứng cho Chúa Giêsu trong mỗi hoàn cảnh như thế nào.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tin tưởng phó thác vào Chúa và kiên trì cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong thử thách. Hoàn toàn cậy trông vào Chúa là điều quan trọng để chúng con luôn được bình an.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ luôn ở bên chúng con và nhắc nhở chúng con vững tin vào Thiên Chúa với sự kiên trì cầu nguyện không sờn lòng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*“Lạy ông Giêsu, con vua Đavít,
xin dủ lòng thương tôi” (Lc 18,38).*

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa trị cho anh mù tại Giêrikhô. Không nhìn thấy nhưng anh lại nghe và nói được. Anh đã vận dụng những khả năng còn lại của thể lý, cộng với đôi mắt đức tin của tâm hồn mình để nhận ra Chúa Giêsu và mạnh dạn kêu lên Ngài điều anh muốn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, anh mù đã kêu lên một tiếng thật to “xin dủ lòng thương tôi”. Còn chúng con, chúng con cũng là những người mù, mù về tâm hồn. Chúng con cũng thưa Chúa: “xin Chúa thương chữa lành chúng con”.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con nhận ra sự mù loà của mình mà xin lòng Chúa xót thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Này ông Dakêu, xuống mau đi,
vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông" (Lc 19,5).*

Như Mẹ: Ông Dakêu giàu về tiền của nhưng lại nghèo về danh dự. Ông bị mọi người coi khinh vì cái nghề thu thuế của ông. Trong ông có một sự khát khao mãnh liệt là được gặp Chúa Giêsu. Nhưng tại sao ông lại muốn gặp Chúa? Vì ông đã nghe về tình thương của Chúa đối với mọi người, nhất là những người tội lỗi như ông.

Với Mẹ: Lạy Chúa, ông Dakêu đã tìm cách vượt qua các rào cản như thân hình nhỏ bé và đám đông. Kết quả là Chúa Giêsu đã nhìn ông và ông nhìn Chúa. Nhờ cuộc gặp gỡ này, từ nay ông trở thành con người mới.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết khao khát và cố gắng tìm gặp Chúa bằng mọi giá, nhờ đó chúng con sẽ được đổi mới.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Ai đã có thì sẽ được cho thêm" (Lc 19,26).

Như Mẹ: Dụ ngôn Mười Nén Bạc cho biết rằng chính Thiên Chúa là Đấng ban phát mọi ơn lành cho con người, và người nhận ơn lành đó là chính chúng ta. Chúa ban cho mỗi người một ân huệ, một khả năng thích hợp. Chúng ta cần phải biết tận dụng khả năng Chúa ban mà phục vụ cho tha nhân, cho xã hội và cho Giáo Hội.

Với Mẹ: Lạy Chúa, không phải mọi khả năng mà chúng con có được đều là ơn ban của Chúa sao? Vậy mà khi chúng con có chút tài năng hơn người, chúng con lại trở nên ích kỷ, kiêu căng và tưởng rằng đó là thành quả do tự sức chúng con tìm kiếm được.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con san sẻ những ân huệ Chúa ban để sinh ích lợi cho tha nhân và cho Giáo Hội.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi... người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi...” (Mt 12,50).

Như Mẹ: Thời nào cũng vậy, dường như người ta chỉ lo tìm kiếm hạnh phúc, bình an nơi tiền tài, danh vọng... Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta phải tìm cho mình những gì đem lại bình an thật và hạnh phúc vĩnh cửu: Đó là lắng nghe và sống Lời Chúa dạy cách triệt để.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc đời con tràn đầy những tham vọng. Mọi suy nghĩ, mọi sự cố gắng của con hầu như chỉ dành cho vật chất, cho hưởng thụ. Con thường quên sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con. Lạy Chúa, con quyết tâm sửa đổi cuộc sống, đó là: siêng năng đọc và thực hành Lời Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con nhận ra Chúa và Lời Chúa mới làm cho con no thoả, vì “ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc?”.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Toàn dân say mê nghe Người" (Lc 19,48).

Như Mẹ: Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được Chúa mời gọi cộng tác vào công cuộc rao truyềnƠn Cứu Độ cho tất cả mọi người qua ba chức vụ mà chính Chúa Giêsu đã đảm nhận: Tư tế, ngôn sứ và vương đế. Người môn đệ đích thực của Chúa luôn phải thao thức cùng Chúa, đó là làm sao để cho tất cả mọi người nhận biết Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi được Chúa mời gọi làm ngôn sứ cho Chúa, con đã hân hoan đón nhận ngay. Thế nhưng với sự yếu đuối và ích kỷ, cùng nhiều nỗi lo lắng bận tâm, con chưa dám dấn thân thực thi sứ mạng mà Chúa muốn con làm theo bậc sống của con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con can đảm thực thi sứ mệnh Chúa trao, và luôn vững tin rằng có Chúa giúp sức, con sẽ làm được tất cả.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Thiên Chúa không là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống” (Lc 20,38).

Như Mẹ: Sống - chết là quy luật mà con người ai cũng phải tuân theo. Chẳng ai biết được giờ chết của mình, cũng chẳng ai biết được mình sẽ chết như thế nào? Rồi sau khi chết, mình sẽ như thế nào? Đức tin Kitô giáo dạy chúng ta biết rằng ai sống mà tin vào Thiên Chúa thì người đó sẽ được Thiên Chúa ban cho sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong Kinh Tin Kính, Chúa đã dạy chúng con tuyên xưng rằng: “tôi tin xác loài người ngày sau sống lại...”, và sự Phục Sinh của Đức Kitô đã là một minh chứng cho chúng con về sự sống đời sau.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy con đặt trọn niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng đã phục sinh vinh hiển.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mào gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông,
xin ông nhớ đến tôi" (Lc 23,43).*

Như Mẹ: Chính trên cây Thập giá, vị vua trời đất mang tên Giêsu mới biểu dương uy lực và vương quyền của mình. Ngai của Người là cây Thập giá, vương miện của Người là vòng gai. Từ trên cây Thập Giá, Người đã đổ tràn ơn cứu độ cho toàn nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho Giáo Hội chúng con hiểu được thế nào là vương quốc của Chúa, thế nào là một vị vua của cả vũ trụ: một vị Vua đã chinh phục trái tim con người bằng sự tha thứ, bằng tấm lòng bao dung và bằng một tình yêu vô vị lợi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin giúp con luôn ý thức rằng Chúa Giêsu là Vua duy nhất của con. Con quyết tâm đi theo và suy phục Người luôn mãi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*" Người thấy một bà góa bỏ vào đó
hai đồng tiền kẽm" (Lc 21,2).*

Như Mẹ: Hai nhân vật trong bài Tin Mừng hôm nay thuộc hai tầng lớp hoàn toàn khác biệt nhau trong xã hội: Một người giàu có và bà góa nghèo nàn. Cả hai người cùng đi dâng cúng. Chúa chỉ khen người đàn bà nghèo khổ, vì bà đã dâng cho Chúa tất cả.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường đánh giá sự vật theo vẻ bề ngoài, và đánh giá con người theo thành quả đạt được; nhưng chỉ có Chúa mới thấu hiểu tận nội tâm. Xin giúp chúng con noi gương bà góa nghèo để biết sống quảng đại đối với Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết yêu Chúa thật lòng với sự đơn sơ chân thành, không màu mè và không huênh hoang.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

"Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào" (Lc 21,6).

Như Mẹ: Trước toàn thể đám đông dân chúng, Chúa Giêsu đã loan báo về sự sụp đổ của thành Giêrusalem. Đây là một công trình vĩ đại và là niềm tự hào của dân tộc Do Thái. Nhưng đó cũng chỉ là thứ do con người tạo ra và thuộc về thế gian. Nên nó không thể nào tồn tại vĩnh cửu được. Chỉ có thành Giêrusalem trên thiên quốc, nơi Thiên Chúa hiện hữu mới tồn tại mãi mãi và là nơi mà chúng ta phải hằng hướng đến.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trên con đường tiến về Giêrusalem nơi thiên quốc, chúng con vẫn đang từng ngày đi với sự yếu đuối của mình, và hay nản chí bỏ cuộc. Xin Chúa giúp chúng con khao khát tìm kiếm Nước Trời, đó mới là quê hương đích thực của chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết tìm Nước Trời ngay trong cuộc sống trần gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” (Lc 21,19).

Như Mẹ: Theo Chúa là phải vác thập giá mình mỗi ngày. Là môn đệ Chúa, chúng ta không thể mơ con đường trải thảm, nhưng là con đường của hy sinh và tử bỏ. Trên con đường này sẽ có nhiều nguy hiểm và cám dỗ, nhưng dưới sự che chở và phù trợ của Chúa, chúng ta sẽ tiến bước.

Với Mẹ: Xin Chúa thương giúp chúng con luôn. Xin Chúa luôn hiện diện với chúng con nhất là khi chúng con gặp thử thách. Xin cho chúng con trung thành với Chúa trước những nghịch cảnh, để đứng vững cùng Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn trung thành và kiên trì.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con vác thập giá theo Chúa Giêsu Kitô đến tận đỉnh Calvê để cùng được phục sinh với Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

“Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc” (Lc 21,27).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng báo cho mọi người biết về viễn cảnh của ngày tận thế. Những hiện tượng kèm theo làm cho người ta hoảng loạn, sợ hãi. Nhưng Người khẳng định rằng chính vào lúc đó thế gian được cứu độ: Phần thưởng Nước Trời sẽ dành cho những ai luôn lắng nghe và sống Lời Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con luôn khao khát tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Thế nhưng chúng con vẫn còn bị cám dỗ và quyến luyến nhiều thứ nơi trần gian. Xin giúp chúng con biết sẵn sàng đón nhận những điều tốt lành của Chúa trong ngày cùng tận này.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn biết đặt trọn cuộc đời mình trong Thánh Ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời
Thầy nói sẽ chẳng qua đâu" (Lc 21,33).*

Như Mẹ: Mọi sự trên đời này rồi sẽ qua đi. Tất cả chỉ tồn tại được một khoảng thời gian, rồi lại chìm vào quên lãng, thậm chí bị xóa mất. "Trời đất sẽ qua đi, còn lời Thầy vẫn tồn tại mãi", đó là một giá trị cao cả.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chẳng có gì ở đời này đáng để con phải tìm kiếm và bám lấy, bởi chúng chỉ tồn tại một thời gian, rồi chúng sẽ hư đi. Thế nhưng chúng con lại cứ nghiêng chiều theo những thứ đó mà quên mất Chúa. Xin Chúa hướng lòng trí con về với Ngài.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết chọn Chúa làm cùng đích của đời mình. Mọi sự của trần thế, xin cho con biết dùng chúng như phương tiện để đạt tới hạnh phúc muôn đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

*"Lập tức các ông bỏ chài lưới
mà đi theo Người" (Mt 4,20).*

Như Mẹ: Các môn đệ tiên khởi đã mau mắn từ bỏ mọi sự đi theo Chúa Giêsu. Điều này làm chúng ta phải ngạc nhiên: Các ông có nhẹ dạ dễ tin quá không? Phải chăng Chúa có một hấp lực lôi cuốn rất mạnh mẽ? Chúng ta phải công nhận rằng các ông thật là những con người có phúc vì được Người mời gọi và đã tin theo Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa vẫn mời gọi chúng con. Nhưng chúng con lại không nghe được vì lòng chúng con còn quá nặng nề. Xin giúp chúng con mau mắn đáp lại lời Chúa kêu mời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cho con nhận ra tiếng mời gọi đi theo Chúa trên đường ngay chính, và mau mắn làm theo lời Người để con không bị lạc vào con đường gian ác.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

ĐỨC MARIA

DẤU CHỈ LÒNG CÂY TRÔNG VỮNG VÀNG VÀ NIỀM AN ỦI CHO DÂN CHÚA ĐANG LỮ HÀNH

BBT trích nguyên văn các số 68-69 từ Chương VIII trong Hiến chế Tín lý về Giáo Hội (Lumen Gentium) của Công đồng Vatican II.

Đức Maria, dấu chỉ của Dân Thiên Chúa

Ngày nay Mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của Giáo Hội sẽ hoàn thành đời sau; cũng thế, dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến (x. 2 P 3,10), Ngài chiếu sáng như dấu chỉ lòng cây trông vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành.

Đức Maria chuyển cầu cho sự hiệp nhất các Kitô hữu

Thánh Công Đồng rất vui mừng và được an ủi khi thấy ngay giữa các anh em ly khai không thiếu những người dâng lên Mẹ Chúa Cứu Thế vinh dự Ngài đáng được, nhất là các anh em Đông Phương, những người nhiệt thành

và hết lòng sùng kính Mẹ Thiên Chúa trọn đời đồng trinh. Tất cả mọi Kitô hữu hãy thiết tha khẩn nguyện Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ loài người, để như Ngài đã trợ giúp Giáo Hội sơ khai bằng lời cầu nguyện của mình, thì ngày nay được tôn vinh vượt trên các Thần Thánh trên trời, Ngài cũng cầu bầu cùng Con Ngài trong sự hiệp thông toàn thể các Thánh cho tới khi mọi gia đình dân tộc hoặc đã mang danh hiệu Kitô hữu, hoặc chưa biết Đấng Cứu Chuộc mình, đều hân hoan đoàn tụ trong an bình và hòa thuận, hợp thành một dân Thiên Chúa duy nhất, hầu vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa rất thánh và không phân chia.

(Công đồng Vatican II, Hiến chế *Lumen Gentium*, số 68-69).

ĐỨC MẸ ĐÃ NHỜ LÒNG TIN MÀ TIN THÌ CŨNG NHỜ LÒNG TIN MÀ THỤ THAI

Thánh Âutinh

Tôi xin anh em hãy để ý xem Chúa nói gì khi Người giơ tay chỉ các môn đệ: *Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn*

của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đức Trinh Nữ Maria đã không thi hành ý muốn của Cha sao? Người là đấng đã nhờ lòng tin mà tin, thì cũng nhờ lòng tin mà thụ thai; Người được chọn để nhờ Người, Đấng cứu độ chúng ta ra đời; Người được Đức Kitô tạo thành trước khi Đức Kitô được tạo thành nơi Người. Đức Maria đã thi hành, hoàn toàn thi hành ý Chúa Cha; vì thế đối với Người, làm môn đệ của Đức Kitô thì quan trọng hơn là làm Mẹ của Đức Kitô. Mẹ cũng sung sướng vì được làm môn đệ của Đức Kitô hơn là làm Mẹ của Đức Kitô. Vậy, Đức Maria được hạnh phúc vì đã cứu mang Thầy trước khi sinh ra Thầy.

Bạn hãy xem tôi nói có đúng không. Khi Chúa cùng đi đường với đám đông và làm phép lạ thì một bà nói: *Sung sướng thay người mẹ đã cứu mang Thầy! Phúc thay người mẹ đã cho Thầy bú mớm!* Nhưng, để người ta đừng tìm sung sướng theo lẽ tự nhiên, thì Chúa đã trả lời ra sao? *Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.* Do đó, Đức Maria diễm phúc vì đã nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa; Người gìn giữ sự thật trong tâm trí hơn là cứu mang xác phàm trong lòng. Đức Kitô

là sự thật, Đức Kitô là xác phàm: là sự thật, Đức Kitô ở trong tâm trí Đức Maria; là xác phàm, Đức Kitô ở trong lòng Đức Maria. Việc Đức Kitô ở trong tâm trí Mẹ thì quan trọng hơn việc Người ở trong lòng Mẹ.

Đức Maria thánh thiện, Đức Maria diễm phúc, nhưng Hội Thánh còn hơn Đức Maria. Vì sao? Thưa vì Đức Maria là một thành phần của Hội Thánh, là một chi thể thánh, chi thể tuyệt vời, nhưng vẫn là một chi thể của toàn thân. Nếu Người thuộc về toàn thân, thì chắc chắn thân mình phải hơn một chi thể. Đầu của thân thể là Chúa, nhưng Đức Kitô toàn thể gồm đầu và thân mình. Tôi phải nói gì đây? Chúng ta có vị thần linh là đầu, chúng ta có Thiên Chúa là đầu.

Vậy, anh em thân mến, xin anh em để ý: anh em vừa là chi thể của Đức Kitô, vừa là thân mình Đức Kitô. Hãy để ý xem anh em là người thế nào mà Chúa lại nói: *Đây là mẹ tôi, là anh em tôi*. Anh em là mẹ Đức Kitô thế nào? Thưa: *Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi*. Tin tôi đi, tôi hiểu thế nào là anh em, là chị em của Đức Kitô, bởi vì chỉ có một gia

sản, do đó, vì lòng thương xót, Đức Kitô tuy là Con Một, đã không muốn chỉ mình được hưởng, nhưng muốn cho chúng ta được làm kẻ thừa tự của Chúa Cha và đồng thừa tự với Đức Kitô.

(Trích bài giảng của thánh Âutinh, giám mục, Bài đọc 2, Kinh Sách, Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, 21/11).

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT

THIÊN THẦN TRUYỀN TIN CHO MẸ MARIA

1. LỜI CHÚA: Lc 1,26-38

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng

Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

2. SUY NIỆM

Mẹ ơi! Khi suy ngẫm màu nhiệm truyền tin con vẫn thường tự hỏi: "Mẹ đang ở đâu, đang làm gì khi sứ thần Gáp-ri-en đến báo cho Mẹ hay ý định cực kỳ trọng đại ấy của Thiên Chúa?"

Mẹ đang ở trong một góc phòng yên tĩnh, đang đắm chìm trong những giây phút cầu nguyện thân mật với Chúa, Đấng mà Mẹ hằng thiết tha yêu mến chẳng? Có lẽ khung cảnh đó thích hợp hơn đối với các tu sĩ trong các tu viện khả kính; phần con, bận rộn với một ngày sống đầy ắp những công việc thường nhật, con lại thích Mẹ cũng như con, cũng đang bận rộn với một công việc bình thường nào đó trong ngày: hoặc đang nấu cơm, đang giặt giũ, hoặc đang quét dọn nhà cửa, hay đang khâu vá những chiếc áo quần đã sờn rách... và chính lúc đó sứ thần Chúa xuất hiện. Chắc hẳn có người sẽ không dám "thích" như thế vì sợ sẽ làm giảm giá trị của việc truyền tin: "Một sự kiện trọng đại như thế mà lại diễn ra trong một khung cảnh tầm thường kia ư?"

Thưa Mẹ, theo con chính cái tầm thường kia lại càng làm nổi bật vẻ trọng đại của sự việc, càng làm cho con người thấu hiểu hơn sự liên kết sâu xa giữa Thiên Chúa và kẻ Ngài yêu mến, bởi vì đối với những người nghĩa thiết thì đâu chẳng là nơi gặp gỡ, hà tất phải cần đến một căn phòng khách sang trọng mới hàn huyên tâm sự được ư?

Và chính trong khung cảnh tâm thường đó sứ thần đã nói lên lời chúc phúc: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa", và kể đó là trọng tâm của sứ điệp: "Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai..."

Mẹ ơi, con hiểu tại sao lúc ấy Mẹ bối rối thốt lên: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào...?". Phải, Mẹ bối rối vì đã hiến dâng trọn vẹn con người và cuộc đời của Mẹ cho Thiên Chúa cốt để làm đẹp ý Ngài. Chưa bao giờ Mẹ dám nghĩ đến tước vị làm Mẹ Đấng Thiên Sai như biết bao thiếu nữ Ít-ra-en vẫn hằng mơ ước. Với Mẹ, chỉ cần ý Chúa được thực hiện thì lòng Mẹ hoan hỉ lắm rồi; còn công việc, địa vị, dù trang trọng hay tầm thường thì trước mặt Chúa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chính trong tâm tình khiêm hạ và tín thác đó mà Mẹ đã được sứ thần cho biết: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ ngự xuống trên bà..." Không còn do dự, Mẹ khiêm tốn thưa với sứ thần: "Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

Mẹ ơi! Trong cuộc đời của con cũng đã có biết bao lần Chúa gọi đến những sứ điệp tương tự như thế. Đó là những lúc con gặp

những khó khăn, những bất ngờ trái ý. Những lúc đó, thay vì tìm xem Chúa muốn nói gì với con qua những sự kiện kia, thì con lại đâm ra cau có phàn nàn. Con không muốn làm những gì ngược với sở thích, vì thế con tìm đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho mình: con đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, trừ ra chính mình con! Ôi, thật tội nghiệp cho con, tội nghiệp cho tất cả những ai chỉ biết sống theo ý riêng của mình. Con quên rằng xưa kia Mẹ đã thưa "xin vâng" với trọn tấm lòng. Cùng với tiếng "xin vâng" đầy tín thác ấy, Mẹ đã bỏ ý muốn của Mẹ để chọn ý Chúa làm ước nguyện của mình.

Mẹ ơi! Con vẫn hay mơ ước làm được những công việc vĩ đại vì danh Chúa, vì thế những chuyện vặt vãnh hằng ngày dễ làm con chán nản bức bối. Con mơ làm "thánh lớn" mà quên cái lớn lao của sự thánh thiện không hề tại ở việc làm nhưng hề tại ở tâm tình khi làm những việc đó: Mẹ không chỉ trở nên cao trọng vì được làm Mẹ Ngôi Hai Nhập Thể, mà có lẽ đúng hơn phải nói rằng: vì Mẹ đã đón nhận thánh ý trong mọi giờ khắc, mọi tình huống của cuộc đời, nên Mẹ đã trở nên cao trọng và được chọn làm Mẹ của Con Một Chúa Trời.

3. CẦU NGUYỆN

Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin dạy con biết đón nhận tất cả những gì xảy đến trong cuộc đời con với tâm tình của Mẹ khi nhận lời thiên sứ truyền tin. Xin dạy con biết cứu mang Chúa trong mọi cảnh huống của đời con bằng tiếng “xin vâng” đầy tín thác của Mẹ.

(Bản dịch Kinh thánh của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ; Suy niệm và cầu nguyện được trích từ Paula Hoesl, *Chuỗi Mân Côi trong đời sống hàng ngày*, Trầm Tĩnh Nguyện phóng tác).

QUYỀN NẮNG KINH MÂN CÔI

JM. Lam Thy ĐVD.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử (của Giáo Hội cũng như thế giới), Kinh Mân Côi vẫn toả sáng và ngày càng chói rạng như chính mẫu nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa qua Ngôi Lời nhập thể. Vì thế, trong Tông thư về Kinh Mân Côi (“Rosarium Virginis Mariae”, số 21), ĐTC Gio-an Phao-lô II còn gọi Kinh Mân Côi là “Mẫu nhiệm của các mẫu nhiệm” và bổ sung thêm 5 mẫu nhiệm Ánh Sáng, nâng tổng số lên thành

20 mẫu nhiệm. Quả thực, nói hay viết về mẫu nhiệm Kinh Mân Côi cùng với hiệu lực cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi thì không bút mực, sách vở nào có thể bao biện cho hết được. Thật đúng như lời dạy của Chân Phước Gio-an Phao-lô II: “Những điều đã nói trên đây làm sáng tỏ khá đầy đủ sự phong phú của kinh nguyện truyền thống này, vốn có tính chất mộc mạc của lòng đạo đức bình dân, nhưng cũng có chiều sâu thần học của việc cầu nguyện thích hợp cho những ai cảm thấy nhu cầu chiêm ngưỡng thâm sâu hơn... Hôm nay, tôi thiết tha giao phó sự nghiệp hoà bình trên thế giới và sự nghiệp các gia đình cho quyền năng của Kinh Mân Côi – như tôi đã nói từ đầu” (Tông thư về “Kinh Mân Côi”, số 39) .

Nói về Kinh Mân Côi, người ta thường hay nghĩ đến câu chuyện thánh Đa Minh, tổ phụ Dòng Anh Em Thuyết Giáo, được Đức Mẹ ban tràng chuỗi Mân Côi. Truyền thuyết này cũng có nhiều tranh cãi giữa một bên cho rằng đó là chuyện có thật và một bên cho rằng đó chỉ là câu chuyện tưởng tượng, dựng đứng (*). Nhưng xét cho cùng thì thấy không chỉ ở thời điểm thế kỷ XIII, mà còn mãi về sau này, không

ít lần (mà tỏ tường nhất, thuyết phục nhất là lần tại Fatima, năm 1917) Đức Mẹ hiện ra với tràng chuỗi mân côi và những lời khuyên nhủ tha thiết con cái hãy siêng năng lần hạt, truyền bá Kinh mân côi. Như vậy thì việc Đức Mẹ ban tràng chuỗi mân côi cùng với những lời khuyên dạy thánh Đa Minh cách thức cầu nguyện bằng Kinh mân côi, đồng thời coi đó là vũ khí, là phương tiện cải hoá những người theo phái Albigense, các bè rối và những người tội lỗi khác, là điều có thật 100%, chẳng cần tranh luận.

Kinh mân côi đã có từ trước khi thánh Đa Minh thành lập Dòng Anh Em Thuyết Giáo. Lúc đầu có thói quen đọc 150 Thánh vịnh, tiếp theo, có một số người không đọc được Thánh vịnh thì đọc Lời chào Đức Mẹ của Sứ thần Gabriel (bước đầu hình thành kinh Kính Mừng). Đến thế kỷ XIII, đã lưu hành 4 bộ Thánh vịnh (Psalterium): bộ 150 kinh Lạy Cha (Psalterium Christi), bộ 150 kinh Kính Mừng (Psalterium b. Virginia), bộ 150 điểm suy gẫm về cuộc đời Chúa Ki-tô, và bộ 150 lời ca ngợi Đức Mẹ. Người có công cổ động việc đọc Kinh mân côi theo hình thức hiện nay là cha Alain de

la Roche và gọi kinh này là Psalterium B.M.V. Sau này mới gọi là Rosarium, Việt Nam dịch là: Mân Côi, Mai Khôi, Mối Khôi, Vãn Côi (**). Bộ 150 kinh Kính Mừng được chia thành ba vòng hoa: Nhập thể (mùa Vui), Tử nạn (mùa Thương) và Vinh quang (mùa Mừng); mỗi vòng 5 chục kinh Kính Mừng, mỗi chục kinh mở đầu bằng kinh Lạy Cha và kết thúc bằng kinh Sáng Danh. Kinh Mân Côi được thành hình và hoàn chỉnh, chính yếu và căn bản, gồm Lời Cầu Nguyện của Chúa Ki-tô (kinh Lạy Cha), Lời Thiên Sứ chào Mẹ Maria khi báo tin Ngôi Lời nhập thể (kinh Kính Mừng) và vinh tụng ca Thiên Chúa Ba Ngôi (kinh Sáng Danh). Sang thế kỷ XXI, còn thêm 5 mầu nhiệm Ánh Sáng (xc Tông thư "Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria" – ĐTC Gioan Phaolô II – 2002).

Sở dĩ Kinh Mân Côi được khai sinh và lưu truyền trong bề dày lịch sử Giáo Hội, cũng bởi vì Đức Maria là Mẹ Lời Chúa, Mẹ Giáo Hội. Vì thế, nên trong Tông huấn "Marialis Cultus" (số 13), ĐTC Phaolô VI đã khẳng định: "Chúng tôi muốn lưu ý anh em về một việc đạo đức đã từng được gọi là "Bản tóm lược tất cả cuốn Phúc Âm": đó là chuỗi Mân Côi của Đức Trinh

Nữ Maria. Các vị tiên nhiệm của chúng tôi vẫn thường chú tâm và nhiệt tình cổ động việc đạo đức này, khuyên bảo chúng ta hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi... Kinh Mân Côi có khả năng phát huy một lối cầu nguyện có tính chiêm niệm, vừa là lời chúc tụng vừa là lời cầu xin. Cũng nên nhớ rằng Kinh Mân Côi có sức linh nghiệm giúp chúng ta tiến bộ trong đời sống Ki-tô giáo và dẫn thân hoạt động Tông đồ”.

Rõ ràng người Ki-tô hữu muốn “tiến bộ trong đời sống Ki-tô giáo và dẫn thân hoạt động Tông đồ” thì phải biết luôn luôn cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, để “Nhờ Mẹ, đến với Chúa” (Ad Jesum, per Mariam). Không những thế, Kinh Mân Côi còn có hiệu lực giải quyết những vấn nạn nan giải nhất (“Giáo Hội luôn luôn tin tưởng vào hiệu năng của lời cầu nguyện này, khi giao phó cho Kinh Mân Côi, đọc chung trong cộng đoàn và thường xuyên thực hành, những vấn nạn nan giải nhất” – Tông thư “Rosarium Virginis Mariae”, số 39). Quả thực, ngày nay khi lần chuỗi Mân Côi, mỗi Ki-tô hữu cần nhận chân được đây là dịp tiếp cận Tin Mừng, ôn lại hành trình đức tin của Mẹ, để từ đó khẩn cầu Mẹ dìu dắt vượt thắng được hành trình đức tin của

chính bản thân mình. Chính vì thế, nên mọi tín hữu phải luôn tâm niệm sống Đạo với châm ngôn "Kết hiệp với Mẹ suy niệm mầu nhiệm Mân Côi" bằng cách: "Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi + Ăn năn cải hối + Ký thác tận hiến cho Mẹ => Đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ" (Mệnh lệnh Fatima).

Chỉ có như thế mới phần nào bày tỏ được tình con thảo đối với Mẹ hiền, đáp ứng được Lòng Thương xót của Thiên Chúa qua di ngôn dưới chân Thập Tự: "Đây là con Bà – đây là Mẹ con" (Ga 19, 26-27). Thật sự chỉ có như thế mới thấy thấm thía được huyền nhiệm sâu sắc của Kinh Mân Côi. Và cũng từ đó lại càng thêm vững tin rằng Kinh Mân Côi là một bản tóm lược Tin Mừng vừa đơn giản, vừa súc tích, đồng thời đó cũng là một ký sự chân thực nhất trình thuật hành trình đức tin của Mẹ Thiên Chúa – một hành trình đầy cam go thử thách nhưng cũng đầy chiến thắng vinh quang. Chính điều này chứng tỏ Thiên Chúa đã chọn lựa và dẫn đưa Đức Trinh nữ Maria từ bỏ kế hoạch riêng tư, từ bỏ chính mình, từ bỏ những gì thân thiết nhất của mình, để đi vào kế hoạch diệu huyền của

Thiên Chúa, để trọn vẹn tin thác vào Thiên Chúa.

Ôi! Lạy Mẹ! Con xiết bao mừng rỡ khi lại được thêm một lần trong muôn triệu lần các Ki-tô hữu trên toàn thế giới chúc tụng Mẹ qua Kinh Mân Côi mà Mẹ đã truyền dạy chúng con. Cúi xin Mẹ thương đoái, đón nhận đoá hoa lòng của chúng con: "Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng. Dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hoà với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria! Phúc đức no đầy chan hoà. Lòng con yêu mến cậy trông thiết tha. Qua cơn gian nan giữa chốn sa trường nguy hiểm. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn." ("Nữ Vương Mân Côi" – Hải Linh –TCCĐ). Amen.

Chú thích: (*), (**): xc. 1- "TÌM HIỂU DÒNG ĐA MINH" của Lm Giuse Phan Tấn Thành OP; 2- "THÁNH ĐA MINH - ĐẰNG SÁNG LẬP DÒNG THUYẾT GIÁO" của Lm Giuse Nguyễn Tri Ân OP. (Nguồn: thanhlinh.net).



HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI

(Sứ điệp của Mẹ Maria tại Fatima năm 1917)



Kinh Mân Côi Dòng Đa Minh Việt Nam

Tu viện thánh Martin

Đc: Số 1/4 Kp.10 - Tân Biên - Biên Hòa - Đồng Nai

Email: kinhmancoi.net@gmail.com

ĐT: 0988560042; Web: www.kinhmancoi.net

(Đặc trách: Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.)